



Secretariaat: info@buurtbelangenlindeveld.nl, www.buurtbelangenlindeveld.nl

Oplage: 300

De Stichting Buurtbelangen Lindeveld zet zich in voor de bevordering van de leefbaarheid van onze wijk, het gebied tussen Valkenburgerweg, Kruisstraat, Welterlaan en stadsautobaan.

Met de Lindeveldkoerier houden we u op de hoogte van activiteiten en actualiteiten.

Voordracht Gedicht "Zone"

Op donderdagavond 12 juli vond op de hoek Schoolstraat / Coriovallumstraat een leuke voordracht van het gedicht "Zone" plaats. Deze voordracht was het initiatief van Nic Tummers en Petra Timmermans. Na een korte introductie door Nic volgde het gedicht "Zone" door Petra, "muzikaal omlijst" met bijpassende stads- en straatgeluiden.

Het was met de 8 minuten kort, maar krachtig!! Na afloop ontvingen de bezoekers een echte "Zone"-koek!

Wie het gehele gedicht nog eens rustig wilt nalezen, kan terecht op de website www.buurtbelangenlindeveld.nl



Zomerconcert 2012

Op zondag 1 juli werd door Stichting Buurtbelangen Lindeveld weer het traditionele zomer- oftewel koffieconcert gehouden. Dit jaar was er geen harmonie of fanfare te gast, maar galmden swingende klanken van de ons welbekende Herriemenie Miserabel op het Burg. De Hesselleplein. Ondanks het aangename weer

kwam de drukte wat langzaam op gang, maar wellicht had dit te maken met de tv-uitzending over de terugkeer van André Kuipers uit de ruimte....Gelukkig bleef men na het concert wel wat langer "hangen", zodat het frühshopen tot halverwege middag doorging, om vervolgens bruut verstoord te worden door een flinke plensbui. En daarmee werden ook de laatste bezoekers van het Zomerconcert 2012 weggespoeld...

Aankondiging pleinfeest

Jaaaaa, zaterdag 25 augustus is het weer zover: óns jaarlijkse pleinfeest!

Dé ideale gelegenheid om, onder het genot van een hapje en een drankje, te vieren dat we rond het mooiste plein van Heerlen wonen.

Uiteraard is er weer genoeg te beleven en te kijken voor jong en oud (ahum...het gaat erom hoe oud je je voelt!).

Vanaf 14 uur is iedereen welkom en kan er ge-sumo-worsteld, ge-jeu-de-bouled, en wellicht nog gedanst worden. Je hoeft niet te koken want vanaf 18 uur wordt er weer voor ons ge-barbecued. Ideaal!

Zorg dat je erbij bent, want het is ONS feestje!



AFGELUISTERD IV

VAN DE FLUISTERAAR:

"Eén van onze gewaardeerde buurtgenoten heeft - zoals dat heet - letterlijk zijn/haar OOR TE LUISTEREN GELEGD bij die fluisteraar.

Dat oor is daarna niet meer opgehaald en ligt nu bij gevonden voorwerpen. Als het vòòr het augustusfeest (25 augustus) niet is opgehaald, wordt het tijdens dat feest verloot, of zo!

(Het is schoon / geen piercing / geen belletjesgaatjes - 't is 'n rechteroor.)



'n Stukje Heelense geschiedenis

Er wordt wat afgefluisterd de laatste tijd. Als ik een en ander goed begrijp heeft al dat gefluister te maken met het feit dat de Ambachtsschool en de wijk eromheen volgend jaar 100 jaar bestaan. Honderd jaar.....da's heel lang geleden, het ijsmeer was nog de zuiderzee. Toen ik pas, aan boord van een klipper de zuiderzee overstak van Enkhuizen naar Lemmer zag ik een gevel van 1625 in Enkhuizen en van 1775 in Lemmer en kwam dat 100-jarige bestaan van de Ambachtsschool in een ander daglicht te staan. Hoe zit het eigenlijk met Heerlen, waarom is ons wijkje nog zo piepjong en hoe oud is Heerlen eigenlijk, vroeg ik mij af?

De oudste gebouwen in Heerlen zijn de Pancratiuskerk en de Schelmentoren, er wordt gesproken over de twaalfde eeuw. Een versterkte hoeve, het begin van het latere Kasteel Hoensbroek dateert uit het jaar 1225, Kasteel Terworm de 15de eeuw. Het lijkt aannemelijk dat de huizen uit die tijd in tegenstelling tot deze zeer robuuste gebouwen de tand des tijds niet hebben doorstaan.

Een van de oudste huizen van Heerlen ligt op het Wilhelmínaplein, nummer 24 "de Luyff" genaamd. Het exacte bouwjaar is op internet niet te vinden maar ouder dan 1737 toen het eigendom was van de familie Dautzenberg.

Tenslotte, een klein stukje uit de geschiedenis van Heerlen (volgens Wikipedia) dat onder andere het ontstaan van onze wijk en het ontbreken van oudere wijken zou kunnen verklaren.

"De bevolking neemt in korte tijd explosief toe: van een dorpje met 6646 inwoners in 1900 tot een stad van 32.263 inwoners in 1930. Voor al deze mensen uit binnen- en buitenland moesten huizen, scholen, winkels en een ziekenhuis gebouwd worden, wegen worden aangelegd enzovoorts, en dat alles in zeer korte tijd. Het is daarom niet verwonderlijk dat nog maar weinig historische gebouwen bewaard zijn gebleven. In de grote verandering van dorp tot stad vond men ze niet meer passen in een modern stadsbeeld en dus werden ze gesloopt"

'Stolpersteinen' in en rondom

Lindeveld

Zoals wij reeds in de Koerier van juni 2012 hebben aangekondigd, zullen op zaterdag 25 augustus a.s. 25 'stolpersteinen' worden geplaatst in de trottoirs voor huizen van waaruit tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse Heerlenaren zijn afgevoerd naar (concentratie) kampen.

Aanleiding van het voornoemde is het feit dat het op 25 augustus a.s. precies 70 jaar geleden is dat de eerste groep Joodse burgers uit Heerlen werd gedeporteerd. In Heerlen is er weinig dat de herinnering aan deze gebeurtenissen levendig houdt. Daartoe heeft een aantal burgers de stichting Lodewijk Foijer opgericht die daartoe strekkende activiteiten zal organiseren. De stichting is overigens vernoemd naar de vroegere Joodse bewoner van de Kruisstraat 83. Vandaar dat op deze plek de eerste stolpersteen zal worden gelegd. De gemeente Heerlen heeft aan dit initiatief haar volledige medewerking gegeven.

De geestelijk vader van de 'stolpersteinen' is de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. In verschillende Europese (en ook Nederlandse) steden behoren dergelijke herinneringsstenen reeds tot het straatbeeld. Ook in Eygelshoven is reeds een aantal terug te vinden. Nu zullen dus ook in Heerlen stolpersteinen worden geplaatst ter nagedachtenis aan de deportatie van Joodse stadsgenoten. Overigens is het interessant te weten dat in 2013 en 2014 ook stolpersteinen zullen worden geplaatst in de gemeente Heerlen.

Op 25 augustus a.s. zal dit alles plaatsvinden, en wel in het begin van de middag. De eerste steen zal worden geplaatst in het trottoir ter hoogte van Kruisstraat 83. Vervolgens zullen ook op de Ambachtsstraat, de Coriovallumstraat, de Geleenstraat en het Tempsplein stenen worden gelegd.