



De Lindeveld Koerier

Januari 2013

Secretariaat: info@buurtbelangenlindeveld.nl, www.buurtbelangenlindeveld.nl

Oplage: 300

De Stichting Buurtbelangen Lindeveld zet zich in voor de bevordering van de leefbaarheid van onze wijk, het gebied tussen Valkenburgerweg, Kruisstraat, Welterlaan en stadsautobaan.

Met de Lindeveldkoerier houden we u op de hoogte van activiteiten en actualiteiten.

Activiteitenkalender Lindeveld januari - juni 2013

2013 Staat in het teken van 100 jaar Lindeveld. Een aantal activiteiten wordt overgoten met een speciaal jubileumsausje. Voor de komende maanden staan de volgende activiteiten op de planning:

Zondag 21 april: Wandeling en rondleiding over de begraafplaats aan de Akerstraat

In de middag zal Jan Teunissen, gids van de begraafplaats alhier een interessante rondleiding geven voor buurtbewoners. "Een rondleiding over de begraafplaats?" vraagt u zich misschien af. Nou, o.a. vele belangrijke notabelen, die ook een steentje hebben bijgedragen aan het ontstaan van Lindeveld, liggen hier begraven.... en met hen natuurlijk een hele brok historie van Heerlen! Jan Teunissen zal ongetwijfeld weer vele interessante verhalen kunnen vertellen. Alvast aanmelden kan via email roger.marlon@planet.nl

Zaterdag 27 april: Grote opknopbeurt in Lindeveld

In de middaguren starten we met hopelijk een groot team aan vrijwilligers aan een opknopbeurt in de wijk. U kunt hierbij denken aan zaken die niet door de gemeente worden verricht, maar aan allerlei (makkelijke) klussen.

Voorbeelden zijn:

- het opschuren van de houten bankjes op het plein
- het met hoge drukspuit reinigen van de Ir. Dingerbank op het plein
- het speel- en zomerklaar maken van de jeu de boulesbaan op het plein
- het verwijderen van zwerfvuil in de wijk
- het verrichten van eventuele kleine verf- en/ of reparatiewerkzaamheden

Uw tips over diverse werkzaamheden, maar zeker ook alvast uw aanmelding als vrijwilliger voor deze middag zien we graag tegemoet via email ralph.van.der.straten@gmail.com

Zondag 26 mei of zondag 2 juni (onder voorbehoud): Jubileumfeest 100 jaar Lindeveld

Deze middag zal in het teken staan van ons eeuwfeest. In en rondom de voormalige Ambachtsschool vinden diverse activiteiten plaats zoals een kunstexpositie, historische en digitale presentaties over 100 jaar Lindeveld en rondleidingen door een deel van het gebouw en de nieuw aangelegde parktuin. Dit wordt omlijst met spellen, muziek en een "kaffeeklatsch" op oud Limburgse wijze. Kortom, een fantastische middag voor jong en oud!

Nieuwjaars-

borrel 1 januari

Om het jubileumjaar goed in te luiden werd op 1 januari weer eens ouderwets geborrelt op het Burg. De Hesselleplein met glühwein, warme chocomel en broodjes worst. Enkelen hadden zelfs nog de heerlijke wafels en oliebolletjes van de avond ervoor meegenomen!!

De eerste regen werd getrotseerd met paraplu of capuchon, waarna de donkere wolken overdreven en we rondom knapperend haardvuur toch nog gezellig hebben kunnen toosten op een goed 2013!



Mijn eigen beleving over de boswandeling die we afgelopen zondag maakten.

Het was een onverwacht mooie zonnige dag, toen een 50 (of 40) -tal wijkbewoners op stap gingen richting Aambos. Het is even wennen naast bekende ook nieuwe gezichten te zien en tegelijkertijd de mogelijkheid te hebben met elkaar kennis te maken. Want hoe dicht je soms ook bij elkaar blijkt te wonen, het is niet vanzelfsprekend dat je elkaar al eens gezien hebt.

Dat is een fijn gevoel als je weer wat meer mensen uit de buurt van dichtbij hebt kunnen meemaken.

In het bos werden we omhuld door herfstkleuren en de prachtige lichtval nodigde uit tot fotograferen. Kinderen renden in dolle pret af en aan en menig moeder had moeite om de kinderen in het vizier te houden.

Op een gegeven moment waren we getuige van een verrassend schouwspel. Het leek wel voor ons geënsceneerd, zei een medewandelaar achteraf.

We naderden halverwege het bos een grote open, weliswaar afgezette plek, waar een grote kudde schapen vredig graasden. We bleven staan en keken. Kinderen maakten aan de omheining contact met de schapen.

Plotseling zagen we drie border-collies in gespannen aandacht voor de omheining liggen. En even plotseling zagen we dat alle schapen zich op hetzelfde moment naar één bepaalde plek bewogen en allemaal dezelfde kant opkeken. Een man in sportief tenue met hondenriemen even verderop riep een bevel en de collies reageerden daar onmiddellijk op en renden naar een andere plek. In eerste instantie dachten we dat de man zijn honden aan het trainen was, omdat hij niet binnen het afzetgebied stond en toen zagen we dat er een paar schapen losgebroken waren en de 'herder' kennelijk bezig was om de schapen terug binnen de omheining te drijven.

De voorstelling begon. Twee honden dreven de schapen op. De andere hond stond op wacht om ontsnappingen tegen te houden en het volgende bevel op te volgen.



De schapen waren in paniek, vlogen tegen de omheining op, renden samen met de honden langs ons heen naar een vrije plek. Dan weer terug, zólang totdat de honden ze alledrie in bedwang hadden en voor het hek geplaatst stonden. Het was fascinerend om te zien hoe gedisciplineerd de collies hun werk deden. Het was nu een kwestie van 't hek openen en de schapen binnen laten.

Wat bleek nu? De man in bijna-herderstenue was niet de echte herder, maar wel bevriend met hem. Hij had geen sleutel van het hek bij zich, alsook geen telefoon. Hij vroeg een van onze wandelaars of ze boven in het bos het telefoonnummer bij de schaapskooi wilde noteren om de herder op te roepen. Het was heel vreemd dat beneden waar de schapen waren geen telefoonnummer ophing, want zolang dat hek niet geopend werd, konden de schapen weg blijven rennen en de honden hen de pas afsnijden.

Een aantal wandelaars liepen door en bleven verderop op ons wachten, want er waren er ook die net als ik het zeer interessant vonden om dit mee te maken.

Dit was een fantastisch spannend filmpje! Maar helaas, mijn partner had zijn filmcamera niet bij zich. Op een gegeven moment was iedereen weer bij elkaar en liepen we in de bebouwde kom terug naar het Hesselleplein.

Het werd al schemerig. Op het plein waren hoge tafels gedekt en er werden we opgewacht met een heerlijke kippensoep en een vegetarische roomtomatensoep met stokbrood en toebehoren. Er werd zelfs nog een wit wijntje geserveerd. Al met al een mooie en lekkere afronding van een gezellige en avontuurlijke herfstwandeling.

Hessellepleinbewoner P.T.

Afscheid van 2 bestuursleden

Op 7 december hebben we officieel afscheid genomen van 2 kanjers: Wiet Thijssen uit de Hamerstraat en Frank Poulis uit de Ambachtsstraat. Zij hebben zich jarenlang enorm ingezet als bestuurslid van Stichting Buurtbelangen Lindeveld en talloze activiteiten voor de buurt georganiseerd.

2 Jaar geleden hebben zij hun actieve rol verwisseld voor een adviserende plek op de achtergrond.

Ralph van der Straten van het Burg. De Hesselleplein heeft inmiddels zitting genomen in het bestuur. Maak kennis met Ralph op pagina 7.

Wij danken Wiet en Frank enorm voor al hun inzet en hopen hen nog vaak te zien op één van onze evenementen!

Jubileumattentie

De afgelopen jaren hebben vele 75-plussers in de wijk eind december een kerstattentie ontvangen vanuit Stichting Buurtbelangen Lindeveld. Dit jaar willen we dat echter wijzigen door nog eenmaal een attentie uit te delen. Dat zal, ter ere van 100 jaar Lindeveld, een presentje worden, voor alle huishoudens in Lindeveld. Later in het jaar hoort u meer over deze jubileum-attentie.

Hulp gevraagd

Lindeveld is een actieve wijk, waarin volop ruimte is voor eigen initiatief. Een aantal bewoners vindt het fijn om voor de buurt van alles te organiseren en soms wordt spontaan hulp aangeboden op allerlei gebied, van gidsdiensten tot bardiensten, van op- en afbouwploeg tot het schrijven van artikelen of zelfs boeken.

Soms komen we echter nog handjes te kort en dan is het fijn vooraf te weten dat we kunnen rekenen op wat extra vrijwillige hulp. Dat kunnen kleine klusjes of wat grotere zijn, lettend op de beschikbare tijd en mogelijkheden.

In dit jubileumjaar kunnen we misschien nog wat meer hulp gebruiken. Dus bij deze onze vacaturebank:

- Bezorgers koerier / poster / flyer (tijdsbesteding gemiddeld 1 à 2 uur per 2 à 3 maanden)
- Medewerkers jubileumfeest (tijdsbesteding naar eigen invulling periode januari - juni 2013). We zoeken hiervoor o.a. vrijwilligers die in het voortraject willen helpen met deeltaken zoals algemene organisatie, promotie, maken van digitale presentaties (o.a. historische foto- en filmbeelden), maken en/of deels huren van enkele oude kostuums, opzetten van een kunst- en/of foto-expositie, muzikale en culinaire invulling.
- Medewerkers jubileumfeest op de dag zelf. We zoeken o.a. vrijwilligers die ter plekke willen helpen met op- en afbouw, bemannen van een ontvangststand, fotografie of filmopnamen, "acteurs van heel jong tot heel oud" in kostuums van "toen", gastheren/gastvrouwen voor hulp bij catering.
- Commissieleden voor de pleinfoestcommissie (tijdsbesteding gemiddeld 4 vergaderingen van ongeveer 1½ uur, periode juni-sept 2013, exclusief de tijd gedurende het pleinfoest zelf)
- Commissielid voor de Sinterklaascommissie (tijdsbesteding gemiddeld 10-12 uur verdeeld over de maanden oktober en november 2013, inclusief de tijd gedurende het sinterklaasfeest zelf)

Bij vragen, interesse of aanmelding kunt u contact opnemen met Marlon Hanssen via roger.marlon@planet.nl



100 jaar Lindeveld 1913 - 2013

Ontstaan van Lindeveld, 1913 - 1935 (deel 1)

In het boek "Het Lindeplein" van Jan Teunissen wordt gesproken over het ontstaan van Lindeveld. In 1884, - Heerlen was toen een tamelijk geïsoleerd dorp met ongeveer 5000 inwoners -, komen reeds enkele klinkende straatnamen voor, die samen de kruising "Oppen Linge" vormde. Het betreft "De Kruetsgats" (Kruisstraat, een onverharde holle weg), "Der Lingerweg" (Bekkerweg), "Der Oabelerweg" (Nobelstraat) en "d'r Bentzeroarweg" (Benzenraderweg). Oppen Linge was genoemd naar de mooie lindeboom op die plek. Tussen de Valkenburgerweg en Oppen Linge, was destijds maar één zijweg: het Temdergetske (later Tempsstraat en nu Coriovallumstraat).

Heerlen groeide en groeide, met name door de komst van de mijnen. De stad moest uitbreiden en men wilde erg graag eigen vaklieden opleiden, in plaats van ze "te halen" uit Maastricht of Roermond. Het toegankelijk maken van het Lindeveld moest gebeuren via de Kruisstraat. De Kruisstraat werd omstreeks 1910 één van de grote verbindingswegen van Heerlen met Sittard en Aken, die op dit punt weer aansluiting gaf op de weg naar Maastricht. Het was echter nog steeds een ongeplaveide weg waar de kippen rondscharrelden in het zand, dus men moest flink aanpakken om het Lindeveld 3 jaar later bouwrijp te maken.



In maart 1913 gingen de heren de Kat en Reumkens van het voorlopige schoolbestuur op zoek naar een geschikt bouwterrein voor de Ambachtsschool. Ze hadden het voorontwerp van architect Jan Stuyt al gezien.

Het zou een monumentaal gebouw worden en volgens het ontwerp was een terrein nodig van circa 90m frontbreedte bij 70m diepte, dus ongeveer 6300 m². Zij vonden dat een dergelijk gebouw bij voorkeur in de kom van de gemeente geplaatst moest worden, op loopafstand van het station, met het oog op per spoor komende leerlingen.

Geschikte terreinen werden snel gevonden, maar de vraagprijzen waren veel te hoog. Toen viel hun oog op Lindeveld, dat aan de zuidwestkant van de gemeente lag.

Twee families, grondeigenaren Timmers en Honigmann, bezaten in dit veld grote vlakke terreinen, echter wel met een flinke afhelling naar de noordwest- en zuidzijde. Beide families wisten natuurlijk ook dat de gemeente een zeer ambitieus uitbreidingsplan hoopte uit te voeren. In dit plan, voor een belangrijk deel ontworpen door Jan Stuyt, was het gehele Lindeveld opgenomen. Het ontstaan van het Lindeplein was daarmee een feit.

Uiteindelijk werd gekozen voor aankoop van het (meest vlakke) terrein van de familie Honigmann. De kosten voor aankoop van de 6500m² grond bedroegen fl. 13.000,- en de familie Honigmann stond daarnaast gratis grond af voor de aanleg van het Lindeplein en de omliggende straten. De familie stortte tevens geld in de gemeentekas voor de aan te leggen waterleiding, riolering en eerste verharding. De gemeente zou vervolgens moeten zorgen voor de werkelijke aanleg van straten, plein en plantsoenen. De tijd drong in verband met de te verkrijgen rijkssubsidie en daarom werd de bouw van de Ambachtsschool op 21 juli 1913 gegund aan het Heerlens aannemersbedrijf Gebr. Simons voor de som van fl. 75.990,-.

Er geschiedde zowaar een wonder: op 12 december 1913 was de school met 20 leerlingen geopend voor twee vakrichtingen! Er zat nog geen tweede verdieping, laat staan een dak op het gebouw, maar de school was open en de rijkssubsidie daarmee veilig gesteld, zodat verder gegaan kon worden met de verdere inrichting van het pand.

Echter, tijdens de eerste wereldoorlog liep de bouw vertraging op doordat het aannemersbedrijf gehinderd werd. De Vrijwillige Landstorm (militaire overheid), nam een deel van het gebouw in gebruik. Dit korps diende tijdens de oorlog van 1914-1918, waarin Nederland neutraal bleef, om de waakzaamheid te verhogen.

Tijdens de bouw van de Ambachtsschool, in eerste instantie nog zonder beide zijvleugels, maar ook tijdens de aanleg van de straten en het plein, kwam het Romeinse verleden van Lindeveld regelmatig aan de oppervlakte. Een belangrijke Romeinse weg had dwars over het Lindeplein gelegen. Men vond o.a. een pottenbakkersoven, Romeinse muren, veel aardewerk, fragmenten van terra sigillata borden uit de 2e eeuw, een spitsgracht (begrenzing 2e Castellum), spijkers en een munt (centenionalis).

Vele kavels rondom het plein werden bebouwd in de periode 1914-1925. De eerste zijvleugel aan de kant van de Smedestraat kwam in 1917 tot stand en de

tweede zijgevel aan de kant van de Ververstraat werd gebouwd in 1928. In de loop der jaren hebben zowel MTS, HTS, Mijnschool als later ook de LTS gebruik gemaakt van de Ambachts-school.



De naamsverandering van Lindeplein naar Burg. De Hesselleplein heeft omstreeks 1938 plaatsgevonden. Maria Jozef Claudius Karel de Hesselle werd in 1855 geboren als zoon van een apotheker in Heerlen. Later nam hij de apotheek van zijn vader over, maar in 1894 werd hij benoemd tot burgemeester van Heerlen. Tijdens zijn burgemeesterschap veranderde Heerlen in rap tempo: een landelijk dorp transformeerde in een kleine stad. Stoffige voetpaden werden geplaveide wegen. In 1896 opende de spoorlijn Sittard - Heerlen - Herzogenrath. Heerlen was nu aangesloten op het Nederlandse en Duitse spoorwegennet. De burgemeester moest zorgen voor geasfalteerde wegen en een nieuw station. Ook werd de eerste steenkolenmijn (Oranje Nassau I, 1899) in Heerlen in productie genomen. In de 19 jaar van zijn burgemeesterschap (1894-1913) was Heerlen gegroeid van 5523 tot 16318 inwoners!! Heerlen bruiste!! Na de dood van burgemeester de Hesselle in 1935, kreeg het Lindeplein uiteindelijk zijn naam.

Bron: "Het Lindeplein, 90 jaar oud maar fijn om er te wonen en te werken" door Jan Teunissen

Ut Roöd Truut van gin Linge

Bij Oppen Linge, de hoek Nobelstraat - Bekkerweg - Kruisstraat, stond in de periode van het ontstaan van Lindeveld, een bescheiden huisje, genaamd "ut huske beej ut kruutske". Dit witte huisje werd bewoond door de Familie Lempers-Jacobs van 1884 tot 1948. De markante vrouw des huizes werd in de volksmond "ut Roöd Truut" genoemd. Voor het huis stond een lindeboom en daarnaast een kruis, dat door haar werd onderhouden. Dit kruis is rond 1965 verplaatst naar de overkant, hoek Bekkerweg - Benzenraderweg.

"Ut Truutje kos sjelle", werd gezegd. Truut was een vrouw van de straat, ze vroeg iedereen het hemd van het lijf en maakte de dienst uit in en rondom het huis. Ze werd door haar man Willem, "zijn generaal" genoemd, dat wil wel wat zeggen! Verkeersslachtoffers van het kruispunt werden eerst bij haar binnen gebracht en door Truut verzorgd.

Maar ze joeg tevens met opgeheven hand de kwajongens uit de buurt weg, om vervolgens weer met alle liefde het kruisbeeld en de lantaarntjes te verzorgen.

Op 30 oktober 1978 werd van 't roöd Truutje een bronzen beeld, gemaakt door Vera Tummers - van Hasselt, geplaatst bij het voormalige "Oppen Linge". In 1954 werd het vervallen huisje van Willem en Truut onbewoonbaar verklaard en gesloopt.

Een grappig gedicht van Wiel Henssen herinnert aan deze spraakmakende vrouw van "op de Linde".

Ode aan ut Roeht Truut

Doa loog ee klee wit huske.
Da wonde ee oud vruike in.
Dat waor ut Roeht Truutje.
Dat Truutje how ee hat va good.
Aan ut kruuts doa op de Linge.
Der Willem Lumpesj waor der man.
Treu aan heur ziej te vinge.
Mar ich kan uch waal vertelle.
Wat kos dat Truutje sjelle.

Heur lehve lank verzorgde Truut.
Ut is waor luuj wat ik zek.
De lempkes van dat groehte kruuts.
Vuur heur huske op der ek.
Ut Truut waor braaf en behnde veul.
Vuur heuren Herregod.
Meuch luuj die met her moelde vroeg.
Ze ut hemme van de vot.
Mar ich kan uch waal vertelle.
Wat kos dat Truutje sjelle.

De kinger howwe shtank vuur heur.
Die zoot ze achternao.
Heur freutbeum waore dao aan sjoed.
Dat kint gier uch waal roa.
Mastreech mog dan zie Mooswief han.
Ut Truut stjeht op de Linge.
In brons mit ophehehve voes.
Loate vier daorum zingen.
En ummer nao vertelle.
Juzzus, juzzus, juzzus.
Wat kos dat Truutje sjelle.

Bron: "Het Lindeplein, 90 jaar oud maar fijn om er te wonen en te werken" van Jan Teunissen

Die FLUISTERAAR toch

..... hoorde maar niks, had daarom niks door te fluisteren.

Maar wel heeft hij nog zijn ogen de kost gegeven: hij loerde door het sleutelgat van de fluisterdeur en zag deze keer wat hij hoopte te horen: 'n aantekening en die zag er zo uit:



('Muzi-Stuyt' zal naar verwachting tijdens Cultura Nova 2013 worden uitgevoerd. Over het Stuyt-teken wordt nog gefluisterd. Om het 'Stuyt-Panorama', het 'Stuyter-theater' en 'de expositie van beeldend werk uit de wijk' te kunnen realiseren worden hierbij buurtgenoten uitgenodigd om eigen werkgroepjes op te richten).

Ger Lataster

Dit jaar overleed de kunstschilder Ger Lataster. Hij werd op 16 februari 1920 in Schaesberg geboren en overleed op 19 maart 2012 in Amsterdam.

Ger Lataster heeft zijn sporen in de schilderkunst ruimschoots verdiend. In het tijdschrift 'Openbaar Kunstbezit' nr. 5 uit 1961 wordt één van zijn 'abstract expressionistische' schilderijen door Dr. L. Gans, Conservator van het Stedelijk Museum in Amsterdam beschreven, citaat:

'Hij heeft dit werk Schilderij uit 1960 genoemd, "maar" heeft hij onlangs naar aanleiding hiervan gezegd, 'ik zoek nog steeds naar een betere titel. De voorstelling heeft met een landschap te maken'' ging hij verder, 'maar landschap alleen is weer onvoldoende. Want er gebeurt iets in. Er zou dus nog iets

voor moeten, iets waarmee het speciale karakter van dit stuk natuur meteen duidelijk wordt. Maar zolang ik de juiste woorden nog niet heb gevonden, laat ik het maar Schilderij uit 1960".'

Over zijn wijze van schilderen schrijft Dr. Gans o.a.: "..... : in het ontstaansproces van het schilderij komt een moment voor waarop de kleurnotities zich geordend hebben tot iets dat binnen de ervaringswereld van de kunstenaar is komen te liggen".

Hét werk van Ger Lataster dat mij het meest heeft geraakt is een vierluik dat hij in 1975 schilderde 'Het haar van de vrouwen, de brillen van de dichters, de schoenen van de arbeiders en de as van ons allemaal'. Op een monumentale en 'verstilde' wijze wist hij de gruwel van de concentratiekampen uit de tweede wereldoorlog met verf op doek uit te drukken. Hier kan eenieder de machteloosheid tegen zoveel haat, geweld en de machinale vernietiging van weerloze burgers binnen 'het Derde Rijk' ervaren. Deze schilderijenreeks is in het bezit van het Bonnefantenmuseum te Maastricht.

In de recent, ook in onze wijk geplaatste 'Stolpersteinen' komt een glimp van de tragiek van ieder individueel slachtoffer naar voren. In het vierluik heeft Ger Lataster op symbolische wijze alle slachtoffers bijeen afgebeeld in dat wat overbleef.

Ger Lataster is landelijk bekend vanwege zijn bijzondere plafondschildering in het Mauritshuis in Den Haag.

De wijk Lindeveld heeft een bijzondere relatie met de kunstenaar, want als ik goed ben ingelicht was Ger Lataster leerling van de Ambachtsschool. Zijn tekenleraar was mijnheer Schumacher, een markant Lindevelder.

Met het overlijden van Ger Lataster is een groot beeldend kunstenaar heengegaan.

Karel Spruijt, oktober 2012



Sinterklaas op bezoek in Lindeveld

Vanwege een verbouwing in het oude vertrouwde speeltuingebouwtje moest de ontvangst van Sinterklaas plaatsvinden in een andere locatie. En dus was het even zoeken voor de Sint en zijn Pieten, maar op zondag 25 november, kwam het hoog bezoek toch aan in de Hamerstraat, bij kinderdagverblijf Duimelijntje, om alle kleine kinderen van Lindeveld te verrassen.

Het was een gezellige middag met liedjes, lekkers en natuurlijk cadeautjes!. Mocht u in deze Sinterklaastijd per ongeluk schoenen maat 39 zijn kwijt geraakt, dan kunt u zich alsnog melden bij de organisatie. Die weten de verantwoordelijke Piet nog wel op te sporen...



Bekijk de foto's van de Sinterklaasviering op www.buurtbelangenlindeveld.nl

Adopteer "groen"!!

Ondanks het feit dat onze stadswijk over behoorlijk wat groen beschikt, is het wellicht een fleurig idee, om per straat eens kritisch te kijken naar verbeterpunten. Welke buurtbewoner met groene vingers pakt dit idee op voor zijn of haar straat en werkt eventueel met andere straatbewoners een plan uit voor meer "groen"? Dit kunnen bijvoorbeeld bloembakken zijn op diverse plekken of een mooie groene gevelbekleding.

Overleg met uw straatbewoners, bespreek een onderhoudsplan en post uw idee tevens via een email naar info@buurtbelangenlindeveld.nl Wellicht dat wij dan op enigerlei wijze ondersteuning kunnen bieden voor de realisatie van dit plan.

In dit kader willen we tevens nog even eraan herinneren dat we tijdens het pleinfest van 2013 (aug-sept) prijzen zullen uitreiken voor de mooiste geveltuin van Lindeveld!

Nieuw bestuurslid Ralph van der Straten

Mijn naam is Ralph van der Straten, ben 24 jaar oud en woon sinds december 2011 aan het Burgemeester de Hesselleplein. Ik ben geboren in het Heerlense ziekenhuis en heb vervolgens van mijn jeugd jaren genoten in Heerlerheide en Nieuw-Husken. In 2007 ben ik verhuisd naar Nijmegen om daar planologie te gaan studeren. In het laatste half jaar van mijn studieperiode ben ik halfwekelijks teruggekeerd in Heerlen, omdat ik mijn afstudeerstage ging lopen bij de Stadsregio Parkstad Limburg.

Na mijn afstuderen in de zomer van 2011 ben ik vanaf september van dat jaar werkzaam als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij de provincie Limburg.

Ik ben de trotse huurder van een appartement aan het plein, dat is uitgerust met een balkon met uitzicht op het plein. Toen ik definitief terugkwam naar Heerlen (om in Wiel Knipa-termen te spreken was ik weer 'truuk i Heële'), mijn jeugdstad op een heel andere manier opnieuw leerde kennen / ontmoette, en druk doende was een geschikte woonruimte te vinden, heb ik bewust 'in deze hoek' van de stad gezocht. De hele zuid-westschil van het centrum doet toch het meest stads aan naar mijn mening. Bovendien is de ligging ten opzichte van het centrum en voorzieningen, mooie natuur en uitvalswegen enorm goed.



De huidige leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en betrokkenheid zijn natuurlijk de verdiensten van iedereen in de wijk, en ook alle bestuursleden die mij zijn voorgegaan. Ik hoop en denk daar een steen aan te kunnen bijdragen, onder andere door ondersteuning bij, en het initiëren van een aantal activiteiten waar de wijk als geheel beter van wordt.

Het verbeteren van het woonplezier en het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid zijn in mijn ogen de kerntaken van de Stichting Buurtbelangen Lindeveld. Daar wil ik mij graag voor inzetten!

't Olifantje

stichting vrijetijdscentrum voor de jeugd
speeltuin ABP

BSO KeeT

Per 1 januari 2013 heeft BSO KeeT zijn intrede en officiële opening gehad in het speeltuingebouw.

Het betreft een kleinschalige buitenschoolse opvang (maximaal circa 20 kinderen per dag in de leeftijd van 4 tot 12 jaar) welke tot stand is gekomen uit een symbiotische samenwerking tussen de speeltuin en de eigenaars van het BSO concept. Het gebouw is hiervoor geheel gerenoveerd om aan de strenge eisen van een BSO te kunnen voldoen. Prachtig is het geworden. De BSO maakt alleen overdag gebruik van het speeltuingebouw op werkdagen. Het gebouw blijft buiten deze tijden dus gewoon beschikbaar voor buurtactiviteiten en clubjes.

Voor de bezoekers van de speeltuin veranderd door de komst van de BSO niets...de speeltuin is gewoon open tegen de geldende tarieven tijdens het speeltuinseizoen.

Vrijwilligersdagen

ihkv NL-Doet vrijwilligersdagen op 15-16 maart zal de speeltuin weer proberen in samenwerking met omliggende scholen een schare aan vrijwilligers te verzamelen om de speeltuin een stevige voorjaars schoonmaak te voorzien. Hierbij kunnen we hulp gebruiken. Het betreft werkjes als bladeren ruimen, zand harken, toestellen afsoppen, snoeiafval opruimen en diverse andere taken. We nodigen de buurtbewoners bij dezen van harte uit om een steentje bij te dragen op deze landelijke vrijwilligersdagen

Verontrustende berichten

Recent is een artikel geplaatst in de krant waarin gemeente Heerlen aangaf voornemens te zijn een aantal speeltuinen in Heerlen te sluiten. In hoeverre dit onze speeltuin zal treffen is niet bekend. Tegen het einde van het speeltuinseizoen verwacht Gemeente Heerlen hier meer over te kunnen melden...we wachten rustig af...als er nieuws is zullen we de wijk informeren.

HELP!

Het vinden van vrijwilligers wordt moeilijker en moeilijker: drukke tijden, tweeverdieners, kinderen...het speelt allemaal mee bij het wel of niet kiezen voor vrijwilligerswerk... Ook wij merken dat heel duidelijk!

We zijn DRINGEND op zoek naar mensen die zitting willen nemen in het speeltuinbestuur (gemiddeld 1a2 uur per week werk) en we zijn nog op zoek naar vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding het speeltuinwinkeltje willen bemensen. (vanaf 16 jaar)

De speeltuin loopt prima, maar om dat zo te houden hebben we uw hulp echt hard nodig!

Clubjes en/of verenigingen

Ons hagelnieuw gerenoveerde gebouw is op diverse avonden en in de weekenden beschikbaar voor clubjes en/of verenigingen. We hanteren zeer schappelijke tarieven omdat we de "buurthuis-functie" van het gebouw hoog in het vaandel hebben. Weet u een klein clubje/vereniging die structureel gebruik wil maken van ons gebouw. Neem dan contact op! (kaartclub, leesclub, schilderclub...)

LET OP: het gebouw wordt NIET meer beschikbaar gesteld voor feestjes, fuiven of communies. (Tenzij het activiteiten van de Buurtvereniging of de speeltuin zelf betreft)

Voor vragen of aanmeldingen kunt u zich melden via speeltuin.t.olifantje@gmail.com of per telefoon: 045-5742875